

Brev fra Brasilien

22. december 2018

Af Niels Poul Dreyer

Jeg fik i sommer en henvendelse fra en ægtepar der boede i Brasilien. De havde set på netfuglesiden "ebird", at jeg har set en masse fugle i Brasilien og at jeg har besøgt landet 4 gange. Ægtefællen, som jeg her kalder "Veronica" har boet i Danmark i mange år og har været gift med en dansk statsborger. Så vidt jeg husker, arbejdede hun indenfor økonomi og regnskab. De har fået 2 børn i det ægteskab. Så blev de skilt og Veronica mødte en forretningsmand, der bl.a. ejede et mindre landbrug ved Goiânia syd for Brasilia. Han er også meget interesseret i fugle og ville vise mig en masse sjældne fugle og kendte end del lokal guider.

Vi fik en hyggeligt snak oppe på Fredensborg hotel og vi aftalte at de kunne efterfølgende besøge mig her ved Tystrup. Vi besøgte nogle fugle lokaliteter i mit nærområde.

Nu befinder de sig i Brasilien og en af deres sønner skal derned i det nye år.

I mellemtiden vandt Bolsonaro valget sidste oktober og jeg er meget bekymret for hvad der vil ske med regnskoven.

For dem der ikke kender til den nye brasilianske præsident kan jeg nævne, at Bolsonaro har sagt ved flere lejligheder under valgkampen, at skoven tilhører brasilianerne og ikke indianerne, og hvis de ikke kan tilpasse sig til den nye virkelighed, må de skrubbe af. Skoven er en ressource og Brasilien har ret til at gøre ved den skov, som de synes eller rettere hvad han synes. Brasilien vil ud af Parisaftalen og Bolsonaro har haft en stor beundring for Trump.

Forleden fik jeg over Messenger en snak om sagen med Veronica.

Jeg skriver så til hende omkring Bolsonaro, og gør mig umage for at virke nysgerrig og apolitisk:

Den samtale viser alt hvad der foregår i moderne politik. Jfr de Gule Veste, Trump osv

Netop, at vi er trætte af korrupsion, vi er trætte af det etablerede, vi er trætte af politikere som siger noget og gør noget andet. Det er en advarsel til de progressive. Det er vanvittigt vigtigt, at vise en stil og løsning, som bringer os frem til et retfærdigt, retskaffen samfund, samt at sørge for at være på "folkets side. Vi skal være på den rigtige side af den "tsunami", der kommer udefra og nedefra.

Niels: *"Worried about Amazonas, after the election of Bolsonaro, do you come to Denmark? I have lost desire for travel, disillusioned in general. The world looks shaky."*

Veronica: *"Miljøminister er ikke den bedste i verden for at passe på miljø. Jeg tror at Brasilien har en så stor gæld og krise, at Bolsonaro vil passe på miljø, men vil også redde den Brasiliansk økonomi, ved at udvikle landbrug. Jeg tror at han vil kigge på at stoppe korrupsion på det område og det et godt"*

Og vil fjerne burocratisc activities ift at få licens til at fjerne træet vil ikke tage 100 år... lige som de gør nu og mange fabrik give op at bygge, fordi man skal vente så lang tid for at få tilladelse

Så for at sige det lige ud. Han har ikke andre veje til at redde brasiliansk økonomi, fordi den største del af vores økonomi kommer fra landbrug

Og en rigtig god ting, han vil udvikle turisme i Brasilien med at få hotellet at tage ansvar for at passe på miljøet. Han synes at Brasilien har så mange smukke områder, som turister kan besøge”

Niels: ”Landbruget fylder allerede meget og meget er spildt og ødelagt, så hvorfor rydde skoven, når man kan skabe værdi på anden vis. Hvis regnskoven forsvinder, så bliver der tørke og det går ud over landbruget.”

Vironica: ”Det er rigtigt. Må vi se hvor meget de udvikler for at undgå at fjerne skov. Miljøminister, Han skal ud, mener jeg, Han er de eneste minister jeg var ikke tilfreds med”

Niels: ”Det varslers skidt, Brasilien betyder meget for os, og jeg er meget ked af det. De vil ikke holde klimamøde som aftalt, og det gør at jeg mister lysten til at rejse, jeg synes det ser slemt ud også med klimaet.”

Veronica: ”Enig Men Lula har ødelagt så meget, at der er noget der skal betale for det”

Niels: ” Kan den regering lave alt det med miljøet, eller skal Kongressen også spørges, er der nogle der vil holde styr på det? ”

Veronica: ”Alle lovgivning skal gemmen kongressen”

Niels: ”Er der debat omkring miljø og natur i Brasilien, er der nogle som kæmper for sagen?”

Vironica: ”Jo, der er mange som kæmper for sagen her, Vi synes også at regering skal passe på miljøet.”

Niels: ”Jeg synes at det var skidt at Haddad og Bolsonaro ikke mødte til debat, sociale medier er farlige og folk får ikke mødt hinanden.”

Veronica: ”Haddad er en som har 35 sager om korrupsion i retten, Han har brugt 33.000.000 reais for hans kampagne, Og Bolsonaro har brugt 1.200.000”

Niels: ”Jeg ved at arbejderpartiet (Haddad) er korrump, ligesom de er korrupte i Danmark, den regering her er korrump, alle er korrupte, det er vigtigt at vælge nogle som er ærlige.”

Veronica: ”Alle Haddads penge stammer fra korrupsion, Bolsonaro har været i 28 år i folketinget og har aldrig haft en sag om korrupsion, Det var for det han vandt.”

Niels: ”Interessant hvad Fb, Twitter gør, det burde inspirere mig her i Dk. Men Bolsonaro bør holdes i snor, jeg synes nogle ting omkring demokrati og våben, indianere viste at B er autoritær. Husk at Danmark har masser af korrupsion, husker du ikke det.”

Veronica: ”Alle det I har hørt fra Bolsonaro var bearbejdet af kommunikations folk fra Haddad, Og de har brugt mange penge for at udlægge Bolsonaros image i verden”

Denne samtale viser mange ting:

- 1) Jeg er bekymret for miljøet, men vi skal redde økonomien og have mere landbrug.
- 2) Miljøminister dur ikke, men vi er på rette kurs med Bolsonaro
- 3) Haddad er korrump og bruger penge på at sprede falske rygter omkring Brasilien.
- 4) Jeg vil ikke lytte til medier og de andre kandidater, fordi Bolsonaro's enkelte præsentationer er så troværdige, at jeg behøver ikke mere information.

Jeg mener det er et eksempel på Giddens' Paradox og kognitiv dissonans, noget vi alle har i os.

Vi ved godt inderst inde i os selv, at der er noget galt med de valg vi træffer, men vi fortrænger den viden. Fordi vi er blevet så gale på systemet, politikere osv., Nu vil jeg bare noget andet, uanset hvad det så betyder. Og så finder jeg derefter en god forklaring på, at det er alligevel et rigtigt valg. Klima fornægtelsen er et godt eksempel på dette fænomen.

Vi ser med Trump hvad der er sket? Trump går planken ud, Forsvarsminister Mattis trækker sig, Chef of Staff trak sig, Muller slår ring. Fire and Fury. Som Steve Bannon siger "Burn It Down", Børsen falder med 20 %.

Jeg kan ikke se, at Trump-historien kan ende godt, hverken for verden, USA eller ham selv – men uanset hvad der sker, holder hans støtter fast i hans fortælling. Al kritik bliver afvist ligesom Veronica gør det, dog indrømmer hun, at Bolsonaro ikke er en miljømand: Husk lige hvad hun skrev "Alle det I har hørt fra Bolsonaro var bearbejdet af kommunikations folk fra Haddad, Og de har brugt mange penge for at udlægge Bolsonaros image i verden".

Hvordan når man ind til Veronica sind, så hun får lyst til at undersøge sagen selv, lytte til nogle andre, at få et ønske om en kvalificeret debat omkring Bolsonaro's tanker og ideer?

Jeg mener, at vi har passeret en psykologisk "tipping point", hjulpet godt på vej af de sociale medier, ekkokamre på Facebook. For at være ærlig: Jeg tror ikke, at vi er i stand til at finde nogen løsning på noget som helst, før vi kan få en ordentlig demokratisk samtale. Vi skal ud af vores komfort zoner, stoppe krænke-kulturen, stoppe med at italesætte individet, samt at få mere fokus på fællesskabet.

Her står de sociale medier i vejen. Husk at Bolsonaro havde aldrig vundet noget præsidentvalg, uden at være i stand til at lave en særlig direkte kommunikation med befolkningen uden nogen form for kritisk filter eller journalstik.

I kan så her læse hvad konsekvenserne af dette dilemma kan blive for Brasilien og resten af verden:

<https://news.mongabay.com/2018/12/tropical-forest-conservation-in-the-bolsonaro-era-commentary/?fbclid=IwAR3cWfw61GhUDhEHoABAYNwoayi07WDEdteBbIseVMqUr0gMjni84SKKIu8>

https://e360.yale.edu/features/why-brazils-new-president-poses-an-unprecedented-threat-to-the-amazon?fbclid=IwAR2kiTBjOiOJuTM4qm1GmUDtOTe4dS8XVxBRcmd_Sa9hn3UZqAlFUvbXyLc